

ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ..... η αρχή και το τέλος τα ψέματα τελείωσαν

Του κ. Ιάκωβου Συρίγου

Σε ένα φαύλο κύκλο έχουμε μπει ως έθνος αλλήλα και ως οικονομία γενικότερα. Με μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα αυτά που κάνει είναι για το ευρύτερο καλό του τόπου αλλήλα και για το καλό της κάθε οικογένειας. Έκπληκτος άκουσα τον πρωθυπουργό της χώρας κύριο Γ. Παπανδρέου να εξαγγέλλει ότι θέλει κάθε οικογένεια στην Ελλάδα να έχει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Την ίδια ακριβώς στιγμή κυριαρχούσε μια ανησυχία για το που πάμε και αν το πείραμα πέτυχε και ο ασθενής επέζησε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν καεί η φωτιά δεν ρίχνουμε λάδι για να την σβήσουμε. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι παίρνοντας και άλλα εισπρακτικά μέτρα θα καταφέρουμε έτσι να σώσουμε την πατρίδα και τους Έλληνες.



Ακόμα και στο πρώτο έτος των οικονομικών επιστημών γνωρίζουν ότι αυτές οι ενέργειες φέρνουν μεγαλύτερη ύφεση και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ανεργία. Είναι σαν τον σκύλο που τρέχει γύρω γύρω προσπαθώντας να πιάσει την ουρά του.

Η μέχρι σήμερα πορεία μας δεν πείθει τις διεθνείς αγορές και τους ευρωπαϊούς εταίρους μας. Η απειλή για την χώρα μας είναι μεγάλη, είναι υπαρκτή και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Οφείλουμε να επανεξετάσουμε αμέσως πτυχές τις πολιτικές μας, την πορεία μας, τις προσεγγίσεις και τις στρατηγικές που ακολουθούμε για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές και σαν κράτος αλλήλα και σαν κοινωνία. Χρειάζεται να τοιμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές και στις δύσκολες αλλαγές να στοιχηθούμε όλοι και σαν άτομα και σαν συλλογικότητες, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου, με στόχο την επάνοδο και την ανάσταση της χώρας.

Ο χειρότερος εχθρός του εαυτού μας είναι ... ο ίδιος μας ο εαυτός. Δεν μας φταίνει οι άλλοι αν εμείς φοροδιαφεύγουμε. Δεν μας φταίνει οι άλλοι αν εμείς δεν κολλήσαμε ένσημα στους υπαλλήλους μας. Δεν μας φταίνει οι άλλοι αν δεχόμαστε να

δώσουμε «λαδόσημο» ή «γρηγορόσημο» για να κάνουμε την δουλειά μας στην εφορία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος. Εδώ αδέρφια μου φτάσαμε στο... τέλος. Δεν πάει άλλο, πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε καταρχήν σαν οντότητες ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και αργότερα όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα μας. Οι κυβερνώντες πρέπει να δεχτούν την πραγματικότητα ότι σίγουρα έχουν δεχθεί μια μείωση του ποσοστού τους στην εξουσία. Οπότε και αν γίνουν εκλογές θα έχουν υποστεί μια σημαντική μείωση αυτού. Αν λοιπόν λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα νούμερα θα δουν ότι αυτό που χρειάζεται ο «ασθενής» είναι «οξυγόνο» ! «Οξυγόνο» πριν είναι αργά και έχει αποδημήσει εις τόπον χλωερό.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανάπτυξη η οποία θα έρθει με ένα τρόπο που σε βασικές γραμμές είναι απλός και εύκολος. Ελάφρυνση της φορολογίας, όχι άλλη οικονομική αφαίμαξη, δεν την αντέχει άλλο η οικονομία. Μείωση στους φορολογικούς συντελεστές από τον υψηλό 23% που είναι σήμερα. Γρήγορο

και ευέλικτο δημόσιο, μείωση στις δαπάνες του σπάταλου διεφθαρμένου και αντιπαραγωγικού πελατειακού κράτους. Η αδυναμία να περιοριστούν οι σπατάλες του πελατειακού κράτους σε συνδυασμό με το όργιο της φοροδιαφυγής που επιτρέπει το ίδιο διεφθαρμένο κράτος σε διαπλοκή με τις συντεχνίες, απειλούν να βάλουν «λουκέτο» στο «μαγαζί» που λέγεται ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ!

Δυστυχώς οι «πελάτες» του δημοσίου και των συντεχνιών φαίνεται πως ελέγχουν ασφυκτικά τόσο τα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία όσο και όσα φιλιάρουν στην αντιπολίτευση. Η πελατοκρατούμενη κυβέρνηση επέλεξε να προφυλάξει πάση θυσία και με λάθος κόστος τους «πελάτες» και να εξοντώσει μέσω της φορολογίας την οικονομία και την κοινωνία.

«Κάλιο αργά παρά ποτέ...» λαϊκή παροιμία.

Ο κ. Ιάκωβος Συρίγος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της JGS AE, BSc Furniture production & management, Brunel University

“Η πελατοκρατούμενη κυβέρνηση επέλεξε να προφυλάξει πάση θυσία και με λάθος κόστος τους «πελάτες» και να εξοντώσει μέσω της φορολογίας την οικονομία και την κοινωνία.”

